

Op Safari in Europa.

Voor een safari zou je normaal gesproken naar Afrika gaan. Leeuwen, giraffen, luipaarden, olifanten neushoorns: The Big Five horen allemaal langs te komen als je op safari gaat. Houden we het op het Europese continent, dan denkt men vaak aan Scandinavië om *wildlife* te spotten. Vooral de walvissen, orka's, dolfijnen en rendieren worden hier vaak aan gelinkt. Helaas wordt zuid Europa, vaak ten onrechte, niet bestemd als gebied waar men op safari kan gaan, of veel *wildlife* kan spotten. Toch zijn er plekken bij uitstek waar je een safari zou kunnen maken en veel (ongewone) diersoorten kunt spotten!

Zelf heb ik het een keer meegemaakt: ik voelde me net op safari, terwijl ik in Italië was. Bij een vriendin thuis werd me verteld dat we naast een natuurpark zaten waar beren in rond lopen. Niet alleen beren, maar ook wolven waren een vaak geziene gast in de omgeving. Op dat moment voelde ik me wat angstig worden. Beren in Italië? Daar had ik eigenlijk nooit bij stil gestaan en me al helemaal niet op voorbereid! Naar mate het gesprek verder ging, werd mij duidelijk dat er vele meer te spotten was dan de eerder genoemde beren en wolven: ook vossen, herten, wilde zijnen en zowaar lynxen zouden actief zijn in dit natuurgebied. Om nog maar te zwijgen over alle vogelsoorten. Adelaren en gieren behoorden inmiddels bij het meubilair en daar keek men niet raar meer van op. Na een sterke, zelfgemaakte *grappa*, besloot ik naar het dak van ons verblijf te gaan. Ondanks dat het echt een dak was, moet je denken aan een ontzettend groot dakterras. Er stond alleen een omheining om heen. Zo voelde ik me echt in de natuur, onder de sterren en met zoveel duisternis dat de Melkweg zichtbaar was.

Vanzelfsprekend ging ik er niet vanuit om iets te zien, want dit soort dieren verschuilen zich sowieso voor de mens. Eenmaal in de buitenlucht voelde ik me helemaal alleen in de duisternis. Ik voelde me bekeken, maar dat was waarschijnlijk een projectie van mijn eigen gevoel. Ik voelde een enorme rust over me heen komen, tot ik de wolven hoorde huilen. Ze leken dichtbij en waren dat waarschijnlijk ook. Ik zal nooit weten of ze me hebben opgemerkt, maar het voelde of ik middenin het natuurgebied was. Het was een ontzettend bijzondere ervaring, en dat in Italië!

Echter, Italië is niet het enige land waar zo'n fantastische, overweldigende ervaring kan worden mee gemaakt. Deze beren leven ook in Griekenland en in de Pyreneeën. Daarmee doet (zuid) Europa prima mee en is het een goede concurrent voor alle wildlifeparken in Canada, Australië, Azië en Afrika. Als klap op de vuurpijl leeft in Spanje ook de bijzondere Iberische lynx! Kortom: dicht bij huis, maar zo ontzettend uniek!